



Dag 1: Avresa Bergen

Kulturstaden Bergen är porten till fjordarna. Vi lägger ut på vår resa och du har tid på dig att lära känna båtens rytm och liv medan vi glider längs kusten. Lära känna dina medpassagerare, dela ett glas i baren eller en god middag medan ni samspråkar om förväntningarna på de kommande dagarna. Nu börjar resan på allvar. Bli vän med förväntningarna innan vi ankommer nästa hamn

Dag 2: FLORØ–MOLDE



En perfekt start på dagen. Vi ankommer jugendpärlan Ålesund i gryningen. Infarten till Geirangerfjorden. I perioden 15 april till 15 september går båten in i den vackra fjorden som finns på UNESCO:s lista över världsarven och där fantastiska vattenfall, tornande bergväggar och fjälltoppar vakar över det blickstillta kalla fjordvattnet. Vi seglar vidare mot Molde, rosornas stad, med utsikt över Romsdalsalpna

Dag 3: KRISTIANSUND–RØRVIK



Vi fortsätter norrut till medeltidsstaden Trondheim. Mitt i den stolta naturen ligger en liten storstad i trä, med Nidarosdomen som kronan på verket. En färgrik och spännande historia om religion, under och makt gör Trondheim till en fascinerande plats att utforska. På eftermiddagen sätter vi kurs mot väster och norr, fartygsleden går mellan 6 000 öar och ankommer Rørvik på kvällen. Vi seglar in i midnattssolens rike.

Dag 4: BRØNNØYSUND–SVOLVÆR



Idag korsar vi polcirkeln tidigt på morgonen. Vid lunchtid når vi Bodø, utgångspunkten för havsörnssafarier och världens starkaste saltvattenström Saltstraumen. Båten stävar vidare mot Lofoten, över Vestfjorden mot storslagna, branta Lofotveggen. Anlöp i de stora fiskelägren Stamsund och Svolvær, innan natten tar fartyget genom Raftsundet.

Dag 5: STOKMARKNES–SKJERVØY



Vi har haft en förmiddag genom praktfull natur och varit inom hamnarna Harstad och Finnsnes, innan vi seglar in till Tromsø på eftermiddagen. Den arktiska huvudstaden där midnattssolen skiner från slutet av maj till sista veckan i juli. Den imponerande Ishavskatedralen är som född av det stränga arktiska klimatet med en enorm glasmosaik som enda färgklick. Polarmuseet och Polaria lär oss om livet i den arktiska ödemarken genom århundraden, och i staden finns det gott om shopping, kaféer och utställningar. På kvällen fortsätter båten mot Skjervøy och nästa natt.

Dag 6: ØKSFJORD–BERLEVÅG



Efter ett morgontidigt anlöp i Hammerfest ankommer vi Honningsvåg. Det här är Finnmarks största fiskesamhälle och porten till det spektakulära Nordkap, fastlands-Europas nordligaste punkt på 71° N.

DAG 7: Ankomst Kirkenes



Landskapet blir mer och mer varierat allt eftersom fartygen närmar sig slutet på den norrgående resan. Här det vild och rå natur som härskar, och tack vare Golfströmmen lever människor, växter och djur gott i det hårda klimatet. Snart är vi i Kirkenes, med den ryska gränsen några kilometer bort och små samiska byar utspridda runtomkring.

Nu vänder fartyget.

Dag 7: Avresa Kirkenes



På väg söderut från Kirkenes glider båten nära längs med kusten medan den besöker alla de små bosättningar den har betjänat i mer än hundra år. Historien går igen. Varje dag.

Dag 8: MEHAMN–TROMSØ



Hammerfest. Världens nordligaste stad och den första i Europa med elektrisk gatubelysning. Det här är den första stora hamnen på väg söderut. Vi fortsätter och lägger till i Tromsø. Nu har du chansen att njuta av midnattskonserten i Ishavskatedralen (22.04–30.09).

Dag 9: TROMSØ–STAMSUND



Naturupplevelserna står i kö den här dagen. Till frukost anlöper vi Harstad, sedan bär det ut Vågsfjorden mot Vesterålen och Lofoten, den smala och grunda Risøyrenna och Stokmarknes med Hurtigrutemuseet. Snart kommer resans höjdpunkt för många – vi provar att göra en avstickare in i den spektakulära Trollfjorden (slutet april till mitten september). Medan vi seglar in i den dramatiska fjorden kan vi inte låta bli att imponeras av hur skicklig kaptenen är att navigera. Bergssidorna är så tätt inpå oss att vi nästan kan ta på dem. Här ägde ett berömt sjöslag rum mellan fattiga fiskare och rika redare år 1890, och historiens våldsamma eko skallar fortfarande mellan Trollfjordens knaggliga fjällväggar.

Medan vi seglar längs vackra öar och upp till 1 000 meter höga fjällkedjor kan vi se fiskelägen byggda på pålar längs kusten och i luften vimlar det av alla slags sjöfågel.

Världens vackraste dag avslutas med insegling till Svolvær. Vi säger adjö till öarna vid Stamsund innan vi korsar Vestfjorden. Med Landegode föröver anlöper Bodø efter midnatt.

Dag 10: BODØ–RØRVIK



Spänningen stiger när fartyget korsar polcirkeln och seglar längs Helgelandskusten förbi den berömda fjällkedjan Syv Søstre, där äventyr smälter ihop med naturens under. Spana efter Torghatten som fortfarande bär med sig hålet efter Hestmannens pil. Det prisbelönade nya kustmuséet i Rørvik visar havets enorma betydelse för framväxten av dagens Norge.

Dag 11: TRONDHEIM–ÅLESUND



Det är tidig morgon när vi ankommer den fascinerande medelåldersstaden Trondheim. Resan fortsätter tillbaka ut Trondheimsfjorden förbi Hitra, med korta stopp i Kristiansund och Molde, rosornas by, omgiven av snöklädda fjälltoppar. Vid midnatt angör vi kaj i Ålesund innan den sista natten på havet väntar.

Dag 12: Ankomst Bergen

Under natten har vi anläpt Torvik, Måløy och Florø. Landskapet blir frodigare och stillsammare allteftersom resan närmar sig Bergen. Staden är vacker där den sakta framträder allt tydligare. Nu är det snart dags att ta farväl och säga på återseende till fartyget, vänner, medpassagerare och besättning. Nu går vi nämligen snart i land från denna världens vackraste sjöresa.

Resan norrut

Om 11 dygn är för lång tid, kan du resa med samma villkor som en hel rundresa och endast använda 6 dygn.

Starten för denna upplevelse är Bergen och resan går norrut och vänder österut mot Kirkenes. Härifrån kan du till exempel flyga hem eller ta med bilen ombord och köra tillbaka.

På denna tur får du under dagstid bland annat se Mørkekysten, och reser du på sommaren får du även se Geiranger. Vidare den vackra Trondheimsleia och Stokksundet, de trånge farvattnen mot Rørvik. Saltstrømmen, Vestfjorden mot Lofotvæggen, gröna och milda samt den vilda Finnmarkskusten.

Du har också möjlighet att ta en promenad eller en sightseeingtur.

Under perioden oktober–mars ligger fartyget i Ålesund mitt på dagen, medans liggetiden under sommaren är borttaget till fördel för en tur genom Geiranger. Vidare får du Molde, Trondheim, Bodø og Tromsø året om.

Du ankommer Kirkenes den 6:e dagen. Härifrån kan du till exempel flyga tillbaka. Har du tagit med dig bilen är det dukat för ett nytt äventyr vägen hem.



Resan söderut

Tycker du att 11 dygn är för lång tid ombord och ditt önskemål är att få se Lofoten och Helgelandskusten, rekommenderar vi att du väljer en femdagars sydgående tur, med start i Kirkenes, med samma grundvillkor som en 11-dagars tur.

För att komma till Kirkenes kan du till exempel flyga eller köra bil. Väljer du det sistnämnda, kan du parkera bilen ombord och avsluta med en köfri hemresa.

På den här turen får du på dagtid bland annat se Finnmarkens vilda och spännande östkust, den trånga Risøyrännan och Raftsundet som kulminerar i Lofoten och Svolvær. Helgelandskusten med sina sägenomspunna naturfenomen som bl.a. fjällkedjan De Sju Systrarna och Torghatten, samt vidare Trondheimsfjorden och Trondheimsleia mot Kristiansund.

Det finns tillräcklig tid för en promenad eller en sightseeingtur i följande byar: Världens nordligaste by Hammerfest, Tromsø vid midnatt, Trondheim, Kristiansund, Molde på dagen och tidig eftermiddag och Ålesund vid midnatt innan fartyget angör Bergen på eftermiddagen.

